



Beste mensen,

*Een mens beweegt wat af:
opstaan en vallen
zitten en gaan
dansen en stampen
aaien en slaan
Maar wat beweegt iemand?*

*Hoe dan ook:
blijf in beweging
laat je bewegen
en soms
- in de stilte een vraag:
wat je beweegt?*



alle goeds rond de donkere feestdagen: van zoeken naar het Licht!

In de advent wachten we op het licht! Hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft!
Hoe moeilijk is dat in deze wereld met zo veel haat en onderling wantrouwen!
Controle en zekerheid die we niet prijs willen geven.
Het verlangen blijft! Wat kan ons antwoord zijn?

Het is inmiddels al bijna weer een jaar geleden dat we u ons boekje *plaatje boekje* digitaal, toestuurd. U vindt het ook nog op de website.
We waren er blij om dat we met deze publicatie rond de projecten Stichting IFUNI konden afsluiten.
Met veel goed nieuws, een mooi verhaal!

Het is duidelijk aan ons dat wij moeten stoppen met Stichting IFUNI.
Hoe spijtig ook, wij worden ouder en onze mogelijkheden beperkter. Anderen ook in Rwanda zullen het stokje moeten overnemen.
"Dit was het, wat wij konden bijdragen! Het leven gaat door en sommigen hebben daardoor mogelijkheden gekregen! Daar zijn we dankbaar voor.

Jan zal van 18-28 februari nog eenmaal naar Rwanda gaan met onze dochter Elske om herinneringen te delen en formeel Stichting IFUNI voor hem ook daar af te sluiten.

Een van onze eerste projecten in Rwanda was het project in Rubengera "Ndinda" met P. Nzabahimana.

"Ndinda ni kabiri, ndinda data, ndinda mwana"!

Vertaald: "wacht op mij zeg je 2x in je leven, wacht op mij papa en wacht op mij kind"

De toekomstige generatie moet het gaan doen:
die tijd is nu ook voor ons gekomen.

God weet wat ervan komt? .





Het is ongelooflijk, dat ons laatste project de Rainbowschool in Ndera, na fase 2 nog steeds de moed heeft om door te gaan.

In vertrouwen op God (en Rwandese ondersteuning van vrienden) is dit najaar 2025 de 3^e klas lagere school van start gegaan. Dat kan omdat de kerkzaal nu gebruikt gaat worden en gehalveerd wordt zoals in 2022 al eerder de hal gehalveerd werd. Dan zijn er weer 2 klaslokalen bij. Er heeft zich helaas nog niemand gemeld om fase 3 te financieren (€160.000 inclusief inrichting, meubilair en educatief materiaal.): een bovenbouw op de school zodat de school ook als lagere school compleet kan worden met een bibliotheek, internetlokaal en een ruimte voor het personeel.

Wij hebben uitgebreid overwogen om als stichting door te gaan vanwege de enorme moed van de Rwandese voortrekkers maar dat is toch een brug te ver. De veerkracht en het uithoudingsvermogen ontbreekt ons. Wij stoppen dus na het bezoek van Jan en Elske, onze dochter aan Rwanda van 18 - 28 februari 2026.

Het beurzenfonds/steunfonds (€21.500) gaan we overdragen aan "Stichting Jan en Anje Perdok"(www.stichtingjanenanjeperdok.nl) rekening nr. NL89 RABO 0354 0232 33

Heino Perdok ging met ons mee op reis in 2011 (zie in boekje: reizen). Hij is geboren in Loppersum en overleed in 2020. Ter ere van zijn ouders en hun nalatenschap aan hem richtte hij deze vermogensstichting op. Zij ondersteunen scholingsprojecten voor kinderen van minder draagkrachtige ouders vooral in Afrika als ook in Loppersum. Zij verplichten zich met dit geld de school een aantal jaren, tot medio 2029 te ondersteunen t.b.v. de armste leerlingen. Elk kwartaal zullen zij €1500 overmaken voor de school zodat het schoolgeld (= naar draagkracht van de ouders) gehandhaafd kan blijven. Ons bestuurslid Michel Bihimana blijft contactpersoon naar Rwanda voor hen.

We vragen u om gebed en hopen dat de kerk in Rwanda toch een grote sponsor zal vinden om de Rainbowschool t.z.t. af te bouwen. Wij kunnen blijven bijdragen in het Perdokfonds (t.a.v. steunfonds Rainbow School Buhoro) zodat de armste kinderen toch naar school kunnen.

We vertrouwen erop dat het goed gaat komen net zoals onze Rwandese vrienden. Zij begonnen te bouwen "op hoop van Zegen". In het rijke Westen zijn wij dat niet meer gewend!

Wij willen voor aanvang een sluitende begroting! In Rwanda leven ze meer in het "Nu" door schaarste. Op hoop van Zegen. Verlangen, hoop, advent!

'God weet komt het goed!?'

We wensen u gezegende dagen rond Kerst en Oud en Nieuw.

Jan en Nelleke van Schaardenburgh- Lujendijk.

PS. de nieuwsbrief 33 komt na het opheffen van Stichting IFUNI uit.

Op de website vindt u het 'boekje over IFUNI' en de t.z.t. de nog noodzakelijke jaarstukken.

De website blijft na opheffen van een stichting verplicht door de belasting nog 7 jaar bestaan.

